

De Lakeien

Jaap Buys

Wij zijn de la - la - la - la - kei - en, ja van de pra - pri - pra - prin - ses. Wij moe - ten ha - hi - heel be -

- leefd zijn, wij al - le zes, ja, al - le zes! 1. Om ze - ven uur wil zij haar slof - jes, om

acht uur een kop - je thee. Wij drink - ken ook één slok - je, ja, één klein slok - je mee.

2. Om negen uur maakt zij een dansje
in de mooie grote zaal.
En wij doen ook één pasje
ja, ééntje allemaal.

Refrein.

3. Om twaalf uur wil zij een beschuitje,
bestrooid met hagelslag.
Wij mogen ook één korreltje,
ja ééntje elke dag.

Refrein

4. Om drie uur plukt ze vrolijk bloemen,
daar buiten in het veld.
Wij plukken ook één bloemetje,
ja, zes dus, welgeteld.

Refrein.

5. Om zeven uur wil zij gaan slapen,
op tijd zoals het hoort,
en wij doen ook één tukje,
door niemand meer gestoord.

Refrein.