

Een sterke vrouw

Greet Brokerhof / Gerard van Amstel



In Je-ri-cho die ster-ke stad daar woon-de eens een vrouw. Haar naam was Ra - chab en ze hielp twee



man - nen in het nauw. Sol - da - ten klop - ten op de deur: 'Waar zijn die man - nen, vlug!' Maar



Ra - chab zei: 'Die zijn hier niet. Die zijn al - lang te - rug!' Ra - chab, Ra - chab, jouw naam leeft bij ons voort. Want



jij was dap - per, jij was trouw. We zien jou als een ster - ke vrouw. Jij was een toe - vlucht - oord.

1. In Jericho, die sterke stad, daar woonde eens een vrouw.
Haar naam was Rachab en ze hielp twee mannen in het nauw.
Soldaten klopten op haar deur: 'Waar zijn die mannen, vlug!'
Maar Rachab zei: 'Die zijn hier niet, die zijn allang terug!'

Refrein:

Rachab, Rachab, jouw naam leeft bij ons voort.
Want jij was dapper, jij was trouw.
We zien jouw als een sterke vrouw.
Je was een toevluchtsoord.

2. Zo kwam ze voor haar gasten op, al was dat wel riskant.
Ze zei: 'Ik weet wat jullie God van plan is met ons land.
Als jullie deze stad verslaan, wees dan ook trouw aan mij.
Doe mij en mijn familie niks, wij horen er toch bij?'

Refrein

3. Ze hielp de mannen veilig weg, die vluchtten langs een touw.
Dat touw dat hing ze uit haar raam, zo moedig was die vrouw.
En toen de stad veroverd werd, werd Rachabs huis gespaard.
Het was herkenbaar aan het touw, dat had ze trouw bewaard.

Refrein