

Hoog in de speelgoedbergen

Hans Peters Jr.

In Span-je daar zijn ho - ge ber-gen De ber-gen van Sint Ni - co - laas Die
 hoor je de Pie-ten vaak zin-gen En af en toe zingt de Sint mee Een
 zijn niet van steen, maar van speel-goed Van sui-ker-goed en spe - cu - laas Daar
 Zwit-ser - se Piet slaat aan 't.jod' - len Van je jo - del - die - jo - del - die - dee
 Van je jo - del - die, jo - del - die Jo-del-die-del-dee, jo-del-die-del-dee Jo - del - die - jo - del - die -
 dee, o - lé! Van je dee, olé!

1. In Spanje daar zijn hoge bergen
 De bergen van Sint Nicolaas
 Die zijn niet van steen, maar van speelgoed
 Van suikergoed en speculaas

Daar hoor je de Pieten vaak zingen
 En af en toe zingt de Sint mee
 Een Zwitserse Piet slaat aan 't jod'len
 Van je jodeldiejodeldiedee

Refrein

Van je jodeldie, jodeldie
 Jodeldiedeldee, jodeldiedeldee
 Jodeldiejodeldiedee, olé!
 Van je jodeldie, jodeldie
 Jodeldiedeldee, jodeldiedeldee
 Jodeldiejodeldiedee, olé!

2. Het speelgoed zit diep in de bergen
 De Pieten die werken keihard
 Ze graven en graven en graven
 Misschien zijn ze daarom zo zwart

Refrein

3. Per jaar komt er heel wat naar boven
 Je snapt er is heel wat te doen
 En 't moet vóór december in zakken
 Zo'n tweehonderdvijftig miljoen

Refrein

4. En 's avonds bij 't licht van het kampvuur
 Dan zingen en spelen ze vaak
 Hun liedje klinkt over de bergen
 En dan zegt de Sint: "Snoep maar raak"

Refrein