

De Wijzen



De wij - zen, de wij - zen, die gin - gen sa - men rei - zen. Ver-



- trou-wend op een Ko-nings-ster, zij wis-ten niet hoe ver.

1. De wijzen, de wijzen,
die gingen samen reizen.
Vertrouwend op een Koningsster,
zij wisten niet hoe ver.

2. Zij volgden het teken,
de dagen werden weken,
dan klopt een rijke karavaan
bij de paleispoort aan.

3. O koning, wil ons horen:
er is een prins geboren,
in 't Oosten is zijn ster gezien,
staat hier zijn wieg misschien?

4. Herodes hij hoorde,
verschrikt naar deze woorden.
Een koningskind bij mij in huis?
U bent beslist abus.

5. De wijzen, de wijzen,
die moesten verder reizen.
De ster ging als een lichtend spoor,
naar Bethlehem hen voor

6. Zij hebben gevonden,
het Kind door God gezonden.
Dat Koning en dat Knecht wil zijn
voor ieder groot en klein.